

/Θεσσαλονίκη

Εκδρομές

Πανοραμική Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη

Περιλαμβάνεται στο πακέτο

Η πανοραμική ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το πρωινό της 6ης Μαΐου, με την άφιξη μας στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στον Λευκό Πύργο, ένα μνημείο σήμα κατατεθέν της πόλης. Έπειτα περνώντας από τα σημαντικότερα σημεία της πόλης θα κάνουμε σταθμό στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, προστάτη της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στα κάστρα της πόλης για μια σύντομη ξενάγηση και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε την γραφική συνοικία που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

Το προαιρετικό πακέτο εκδρομών περιλαμβάνει δύο ολόήμερες εκδρομές με ξεναγό, σχεδιασμένες αποκλειστικά για το ταξίδι του TELETHON στην ειδική τιμή των 55 ευρώ. Αν κάποιος επιθυμεί μόνο την μία εκ των δύο εκδρομών, η τιμή της είναι 40 ευρώ.

Μετέωρα... Όπου η γη συναντά τον ουρανό

Πέμπτη 7 Μαΐου, τιμή συμμετοχής


Ολοήμερη εκδρομή στα μαγευτικά Μετέωρα. Περιήγηση στη μοναδική Καλαμπάκα και ελεύθερος χρόνος για γεύμα.

Ολοήμερη εκδρομή στα μαγευτικά Μετέωρα. Μια ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο και την απόκοσμη σχεδόν μοναστική πολιτεία με τα μοναστήρια σκαρφαλωμένα στις παρυφές των εντυπωσιακών απόκρημνων ορεινών όγκων. Το 1988 τα Μετέωρα συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα επισκεφτούμε δύο από τις περίφημες μονές, την Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου και την Ιερα μονή του οσίου Βαρλαάμ. Νωρίς το απόγευμα θα μεταβούμε στα Τρίκαλα για φαγητό και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη.

Βεργίνα... Ένα μοναδικό ταξίδι στην Ιστορία

Σάββατο 9 Μαΐου, τιμή συμμετοχής

Ολοήμερη εκδρομή στη θρυλική Βεργίνα, την αυτοκρατορική πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Προαιρετική επίσκεψη στο μουσείο των Αιγών, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO με μοναδικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Επίσκεψη στους τάφους των Μακεδόνων βασιλέων και στο ταφικό σημείο του βασιλιά Φιλίππου Β', πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά τη Βεργίνα θα μεταβούμε μέσω Βέροιας για τον Άγιο Νικόλαο της Νάουσας, όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό και θα καταλήξουμε στην Έδεσσα για να θαυμάσουμε τους καταρράκτες. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

 Ταξίδι με τα Φτερά της Ελπίδας
Πέντε μέρες στη Μαγευτική Θεσσαλονίκη

